



KOPEREN PASSER

Club B9 Tienen

Tienen, 31-07-2012
Nieuwsbrief III/1

Hallo KP'ers en **PARTNERS!**

Daar gaan we dan weer! We openen het seizoen meteen met twee knallers: van Eyck en China's Gouden Eeuw! Deze laatste vinden we in de prachtige 17^{de}-eeuwse Minderbroederskerk en wordt voorafgegaan door een gepersonaliseerde inleiding. De van Eyck-expo kunnen we bewonderen in de stemmige 17^{de}-eeuwse Capucijnenkerk (gebouwd in 1635 en vergroot in 1956). Genoeg cultuur dus voor een dagvullend programma!!!

Programma

8.00 uur: Verzamelen en vertrek aan frituur (Carrefour) met bus
10.00-12.00 uur: Op stap met van Eyck
12.30-14.00 uur: Middagmaal
14.30-16.30 uur: De Gouden Eeuw van China
17.00 uur: Vertrek naar Tienen

Hoe deelnemen?

1. Stort **vóór 15 augustus 69 €** (uiterste datum!) per persoon op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB (bus, fooi chauffeur, toegang tentoonstellingen, gidsen en middageten) met vermelding **U0301**.
2. **Bevestig je deelname bij ETIENNE via e-mail of telefoon.**

Ter info:

Op stap met van Eyck:

Maaseik heeft zijn wereldberoemde zonen altijd een warm hart toegedragen en zorgde zelfs voor een standbeeld op "de mooiste markt van België"! Dit beeld, in cararamarmer, werd op 5 september 1864 ingehuldigd door koning Leopold I. Op de expo steek je, naast dia's en foto's op ware grootte van alle schilderijen, de kopieën van Aelman en Jan Peeters, ook allerlei boeiende weetjes op over de herkomst, het vakmanschap en de creaties van deze Vlaamse Meesters. Normaal moet je de halve wereld afreizen om dit alles te zien, nu hoef je alleen maar in Maaseik te zijn! Het bezoek aan de tentoonstelling wordt gekoppeld aan een wandeling door de oude stadskern met als rode draad de schilders van Eyck en hun raakpunten met de stad.

Nog dit: in 2014 viert Maaseik de 150^{ste} verjaardag van het standbeeld van de gebroeders Jan en Hubert van Eyck. 2014 werd dan ook uitgeroepen tot het van Eyck-jaar. Wij zullen er nu al zijn!

De Gouden eeuw van China: Schatten uit de Tang-Dynastie (618-907 na Chr.)

Na het overweldigende succes van de tentoonstelling "Het Terracottaleger van Xi'an (2008-2009: 193.000 bezoekers), trekt Maaseik opnieuw de kaart van China. Deze exclusieve tentoonstelling (vertrekt na Maaseik terug naar China) geeft een overzicht van de Tang-Dynastie, gekend om zijn enorme rijkdom. Een belangrijk element dat aan de basis ligt van die rijkdom, is de bloei van de Zijderoute, waardoor de oosterse cultuur in contact kwam met de westerse en goede en welvarende handelsroutes uitgebouwd konden worden. De weerspiegeling van die enorme welvaart kan men terugvinden in de rijke materiële cultuur van de wereldstad Chang'am. In de tentoonstelling stap je zelf deze wereldstad binnen en ontdek je aan de hand van prachtige beelden, fascinerende juwelen en kunstig bewerkte

gebruiksvoorwerpen de verschillende aspecten van de cultuur van haar bewoners. Vooraf krijgen we ook nog een gepersonaliseerde inleiding tot de tentoonstelling.

“Een intrigerende expositie die je onderdompelt in de mystiek en verfijnde cultuur van het Verre Oosten.” (Krantencommentaar)

Met hartelijke koperen groet en tot dan!

Etienne Dewolfs
016-81 37 08

etienne.dewolfs@skynet.be

Jean Gilis
016-81 36 01
0476-29 11 17
jw.gilis@skynet.be

Pierre Liesmons
016-81 31 13
0477-67 58 37
pierre.liesmons@telenet.be

Alfons Ponsaerts
016-81 24 83
0475-30 51 89
Alfons.Ponsaerts@skynet.be

NIEUWSFLASH

1. De dames-leden van de Zilveren Passer bezoeken -op een andere datum weliswaar- ook de tentoonstelling “De Gouden Eeuw van China”. Om onze 17 partners niet-leden ZP ook de kans te geven van deze prachtige tentoonstelling te genieten, **nodigen** wij hen bij deze **uit** om samen met ons op bezoek te gaan. Ze zijn van harte welkom!
2. Wij reizen per bus zodat onze bereidwillige chauffeurs deze keer ook eens van een rustiger uitstap kunnen genieten!
3. Respecteer goed de **inschrijvingsdatum** van 15 augustus. Waarom zo vroeg? Om de eenvoudige reden dat er vroeger, om zeker te zijn, al een aantal tickets voorbehouden werden. Indien nodig kunnen wij bijkomende tickets alleen maar reserveren tot die datum. Vandaar dus... **15 augustus**.
4. Bevestig je deelname deze keer **niet bij mij, maar bij Etienne!** Ik ben van 15 tot eind augustus nog met vakantie.
5. Alle leden hebben - min of meer op tijd! - hun lidmaatschap hernieuwd. Eentje (Jos Paenhuysen) moest spijtig genoeg om gezondheidsredenen afhaken, maar wij hopen hem na Nieuwjaar terug “op te vissen”! Er kwam ondertussen wel een nieuw lid bij, nl. Herman Goossens, zodat ons aantal op 26 blijft. Per afzonderlijke mail krijgen jullie de **actuele ledenlijst** toegestuurd.
6. Saluukes!