



KOPEREN PASSER

Club B9 Tienen

Tienen, 08-03-2011.
Nieuwsbrief nr. 3

Hallo KP'ers!

Op vrijdag 8 april zijn we aan onze derde activiteit toe. We trekken naar het land van “het bronsgroen eikenhout”, waar we in de voormiddag de **Turkse moskeeSledderlo in Genk** en het **mijngebouw in Waterschei** bezoeken. Na de lunch volgt er nog een **verrassingsbezoek**.

We verplaatsen ons deze keer niet per trein, maar met wagens. Dat geeft ons ook wat meer bewegingsvrijheid! Ons sympathiek medelid Karel Van Rompaey stelt zijn minibusje (8 personen) ter beschikking, de overigen vinden een plaats in 1 of 2 wagens afhankelijk van het aantal deelnemers. De chauffeurs ontvangen hiervoor uiteraard de officiële kilometervergoeding voorzien in het huishoudelijk reglement (0,31 €).

Programma

07.45 uur: verzamelen op de parking van Carrefour (frituur)

08.00 uur: vertrek naar Genk

09.15-10.15 uur: gegidst bezoek moskee (mogelijkheid om koffie, frisdrank, Turkse thee of gebak te gebruiken)

10.30-12.30 uur: gegidst bezoek mijnsite Waterschei

13.00-14.30 uur: middagmaal in plaatselijk restaurant

15.00-17.00 uur: verrassingsbezoek

17.15-18.30 uur: vertrek naar en aankomst Tienen Carrefour

Hoe deelnemen?

1. Stort **vóór 25 maart 55 €** (alles inbegrepen: verplaatsingen, middagmaal, toegang moskee, mijnsite en verrassingsbezoek plus gidsen) op rekening 068-8915154-08 of BE63 0688 91515408, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met vermelding uitstap Genk.
2. Bevestig uw bij deelname bij Pierre via GSM of e-mail.

Ter info:

Turkse moskee Sledderlo in Genk: Deze moskee is genoemd naar de Turkse dichter **YunusEmreCamii**, die in zijn oeuvre vooral oog heeft voor vrede en vriendschap tussen alle volkeren en hiervoor reeds de Unescoprijs in ontvangst mocht nemen. De moskee hoort toe aan de tweede grootste Turkse gemeenschap in Genk. Ze beslaat een gebruiksoppervlakte van ± 1185 m² en er kunnen ongeveer 1000 gelovigen plaatsnemen. De decoratie bestaat enkel uit Korangeschriften, kalligrafie en prachtigeschilderijen van vier Turkse meesters. De vrij grote, bijna lege ruimte, is volledig bedekt met vast tapijt. Na de rituele reiniging betreden de gelovigen ze ongeschoeid. De grote preekstoel wordt enkel gebruikt tijdens het vrijdaggebed en tijdens de 2 grote feestdagen. Zoals gebruikelijk in een moskee zijn de bidplaatsen voor mannen en vrouwen gescheiden. Het gebouw beschikt over verschillende culturele lokalen. In de verbruikszaal, die ook als ontmoetingsruimte fungeert, kan men Turkse thee (0,5€), koffie, frisdrank en Turks gebak of pizza (1€) verkrijgen. Ook een Turks ontbijt met Turkse thee naar believen behoort tot de mogelijkheden (10€).

Mijnsite Waterschei: Het oorspronkelijke gebouwenpark van het volledige mijncomplex aan de André Dumontlaan vormde een eigenaardig samenhangend geheel. Voorbij het imposante hoofdgebouw lagen de elektriciteitscentrale, de machinehuizen, de loopbruggen en de kolenbunkers. Momenteel is enkel de buitenzijde van het hoofdgebouw gerestaureerd. Daarin leidt een monumentale trap naar de Sint-Barbarahal (hal van de ondergrondsemijnwerkers). Het hoofdgebouw bevat een aantal Art Deco-elementen. In de machinekamers bevinden zich de stroomvormers en enkele ophaalmachines. Een ex-mijnwerker neemt ons mee op pad voor een rondleiding, extra gekruide met persoonlijke verhalen, door het hoofdgebouw, de machinekamer en tentoonstelling in het mijndepot, met o.a. film- en beeldmaterialen en objecten uit de mijn.

Met vriendelijke groeten,

Etienne Dewolfs
016-81 37 08

Jean Gilis
016-81 36 01
0476-29 11 17

Pierre Liesmons
016-81 31 13
0477-67 58 37

Alfons Ponsaerts
016-81 24 83
0475-

675837 Etienne.dewolfs@skynet.be jw.gilis@skynet.be pierre.liesons@telenet.be alfons.ponsaerts@skynet.be