



# KOPEREN PASSER

## Club B9 Tienen

Tienen, 11-08-2011  
Nieuwsbrief nr. II/1

Hallo KP'ers!

Na een hopelijk deugddoende vakantie, is het weer Koperen-Passer-tijd! Op **vrijdag 9 september** wacht **Toetanchamon** ons in de voormiddag op in zijn persoonlijke vertrekken, terwijl we 's namiddags inzicht krijgen in de mysterieuze wereld van het **Planetarium** van de Koninklijke Sterrenwacht.

### Programma

7.45 uur verzamelen aan frituur (Carrefour).  
8.00 uur: vertrek Tienen met drie wagens (14 deelnemers)  
10.00-12.00 uur: bezoek Toetanchamon  
12.30-14.00 uur: middagmaal  
15.00-16.30 uur: geleid bezoek Planetarium  
17.00 uur: vertrek naar Tienen

### Hoe deelnemen?

1. Stort vóór 2 september **45 €** op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB (verplaatsing, toegang Planetarium (Toetanchamon is reeds betaald) ,(audio)gidsen, 3-gangenlunch met twee consumpties en koffie inbegrepen)
2. Bevestig uw deelname bij Pierre via e-mail of GSM.

### Ter info:

**Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht:** *Ontdekkingstocht langs prachtige mysterieuze hemelobjecten in de magische omgeving van het Planetarium. Je kan er de bekendste sterrenbeelden zoals de Grote Beer, Cassiopeia of Orion herkennen, de Poolster en de Pleiaden terugvinden, de loop der planeten omheen de zon volgen of de veranderende maanfasen doorgronden. Met een ingenieus projectieapparaat wordt de sterrenhemel natuurgetrouw nagebootst op een koepelvormig scherm, met een diameter van 23 meter één van de grootste van Europa. Voor iedere plaats op aarde wordt om op het even welk moment de perfecte sterrenhemel getoond! En... Het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht verwacht je!*

### **Toetanchamon, zijn graftombe en zijn schatten** (Was al te zien in 9 Europese steden)

*Je beleeft een reis door de tijd naar de mysterieuze wereld van het Oude Egypte en farao Toetanchamon. Op 26 november 1922 ontdekte de Britse archeoloog Howard Carter de graftombe van Toetanchamon. Vier ruimtes lagen voor hem, sommige gevuld met grafgiften van onschatbare waarde die de overleden koning moesten vergezellen op zijn tocht naar het hiernamaals: juwelen, cultusvoorwerpen, amuletten, koffers, stoelen, wapens, muziekinstrumenten,... Het toppunt was de grafkamer met zijn muurschilderingen en de sarcofaag van de farao. Zijn mummie was afgedekt met een gouden dodenmasker. Deze tentoonstelling, over 4.000 m<sup>2</sup>, laat de prachtige schatkamer herleven. Drie grafkamers van Toetanchamon werden perfect gereconstrueerd. Ruim 1000 replica's van de belangrijkste voorwerpen, vervaardigd door de beste Egyptische ambachtslui, zijn er te bewonderen. Voorts biedt de tentoonstelling veel informatie over de cultuur en de spirituele wereld van de Oude Egyptenaren: hun begrafenisritus, goden, dynastieën en mysterieuze hiërogliefen.*

Met koperen groet,

Etienne Dewolfs  
016-81 37 08  
[etienne.dewolfs@skynet.be](mailto:etienne.dewolfs@skynet.be)

Jean Gilis  
016-81 36 01  
0476-29 11 17  
[jw.gilis@skynet.be](mailto:jw.gilis@skynet.be)

Pierre Liesmons  
016-81 31 13  
0477-67 58 37  
[pierre.liesmons@telenet.be](mailto:pierre.liesmons@telenet.be)

Alfons Ponsaerts  
016-81 24 83  
0475-30 51 89  
[Alfons.Ponsaerts@skynet.be](mailto:Alfons.Ponsaerts@skynet.be)