



KOPEREN PASSER

Club V9 Tienen

Tienen, sept. 2013
Nieuwsbrief IV/2

GegroetKP'ers!

Op **vrijdag 18 oktober** staat **Gent** op ons programma met bezoeken aan de “**Vooruit**” en de **Sint-Baafskathedraal**. Van socialisten en katholieken dus, met tussendoor nog het Lam Gods aanbidden: hoe halen ze het in hun hoofd? Maar bij de Koperen Passer kan alles! Kom mee en je zal zien... Tot dan!

Programma

08.00 uur: verzamelen stationshal

08.10-09.53 uur: vertrek naar en aankomst Gent St.-Pieter

Met tram 1 richting centrum, afstappen Savaanstraat; wandel door de Bagattenstraat

10.30-12.00 uur: gegidst bezoek aan de “Vooruit”

12.30-14.00 uur: middagmaal

14.30-16.30 uur: geleid bezoek aan Sint-Baafs en “Het Lam Gods”

17.07-18.49 uur: vertrek naar en aankomst Tienen

Hoe deelnemen?

1. Stort **vóór 5 oktober (uiterste datum voor de treintickets!) 50 €** (vervoer, toegangstickets, gidsen en lunch) op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met vermelding “**uitstap U0402**”.
2. **Bevestig uw deelname bij Pierre via e-mail of GSM.**

Ter info:

100 jaar “Vooruit” in Gent:

In 1913, het jaar dat er in Gent een wereldtentoonstelling plaatsvond, trok de socialistische beweging het Feestlokaal van Vooruit op. Het moest een “opera voor de werkmens” worden, die de arbeiders een café, een restaurant, verstrooiing en ontplooiing bood. De slogan “Kunst Veredelt” in de Theaterzaal is daar nog altijd de trotse getuige van. Een ervaren gids neemt ons vandaag op sleeptouw doorheen het gebouw om ons alle hoeken van de feestzaal te laten zien. Welke van de twee routes doorheen het gebouw hij ook kiest, hij vertelt je meer over de geschiedenis van Vooruit, doorspekt alles met fijne anekdotes, geeft meer uitleg bij de installaties die je onderweg tegenkomt en de artiesten die je aan het werk ziet en brengt je op plekken waar je anders niet bij kan. Een unieke gelegenheid dus voor een kennismaking met dit majestueuze gebouw.

Sint-Baafskathedraal en restauratie “Aanbidding van het Lam Gods”:

De voorganger van de huidige kathedraal was een romaanse kerk uit de 12^{de} eeuw. Die werd geleidelijk vervangen door de huidige; alleen de crypte ervan blijft nog over. Het aantal kunstschaten in de kathedraal is indrukwekkend: het barokke hoogaltaar, de rococopreekstoel, een topwerk van Rubens, een calvarietriптиek, praalgraven en uiteraard het wereldberoemde “De Aanbidding van het Lam Gods” van de gebroeders van Eyck uit 1432. Sinds de lente van 2013 staat de toren van de kathedraal in de steigers voor een restauratie die vier jaar zal duren. Ook het Lam Gods wordt sinds 2012 gerestaureerd, een proces dat vijf jaar zal duren en in drie fasen zal verlopen. In het Museum voor Schone Kunsten werken vier restaurateurs de hele dag aan de panelen; wanneer er niet gewerkt wordt, staan die zo dicht mogelijk bij een glazen wand zodat het publiek ze kan zien. Op <http://closertovaneyck.kikirpa.be> kan je het kunstwerk van dichtbij bekijken en inzoomen op alle details.

Met stevige koperen groet,

Etienne Dewolfs
016-81 37 08

etienne.dewolfs@skynet.be

Jean Gilis
016-81 36 01
0476-29 11 17

jw.gilis@skynet.be

Pierre Liesmons
016-81 31 13
0477-67 58 37

pierre.liesmons@telenet.be

Alfons Ponsaerts
016-81 24 83
0475-30 51 89

Alfons.Ponsaerts@skynet.be