



KOPPEREN PASSER

Club B9 Tienen

Tienen, 14-11-2013.
Nieuwsbrief nr. IV/4

Dag Passers!

Vrijdag 20 december wordt een dag met twee gezichten: het zotte en het vroede, maar dan in omgekeerde volgorde! In de voormiddag zijn we te gast in de Dossinkazerne, terwijl we in de namiddag een gegidste “Plezante wandeling” door Mechelen maken. We gaan de stiptheid van de trein nog eens op de proef stellen, vandaar dus de noodzaak om **tijdig** in te schrijven en ook mij te verwittigen van je plannen! So long dus!

Programma

08.00 uur: verzamelen wachtzaal station

08.10-08.54 uur: vertrek per trein naar en aankomst Mechelen (1 overstap in Leuven)

10.00-12.00 uur: Geleid bezoek Kazerne Dossin

12.30-14.30 uur: middagmaal

15.00-17.30 uur: “Plezante Wandeling” met gids door Mechelen

18.06-18.57 uur: vertrek naar en aankomst Tienen (rechtstreeks)

Hoe deelnemen?

1. Stort **vóór 7 december (uiterste datum!) 55 €** all-in op de vertrouwde rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 06+88 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met vermelding: **uitstap UO404**.
2. **Vergeet niet uw deelname te bevestigen bij Pierre via e-mail of GSM.**

Ter info:

Geleid bezoek Kazerne Dossin:

De Mechelse Kazerne Dossin is een unieke plaats van herinnering. Tussen 1942 en 1944 richtten de nazi's hier hun “SS Sammellager Mecheln” in. Voor meer dan 25.000 Joden en 350 zigeuners was dit verzamelkamp letterlijk een wachtkamer van de dood. Ze werden er op treinen richting Auschwitz-Birkenau gezet en daar vermoord. Vandaag rijst tegenover dit memoriaal een gloednieuw museum, een uniek ontwerp van de hand van toparchitect bOb Van Reeth. Je krijgt er uitgebreid inzicht in de geschiedenis van de Holocaust, die werd voorbereid in ons eigen land. Een verhaal om stil bij te worden, maar ook om nooit te vergeten.

Plezante wandeling:

We vergeten even de rijke historie van de stad, Margaretha van Oostenrijk en Keizer Karel en gaan op stap met Rudi, al meer dan 25 jaar overtuigde en ervaren stadsgids. Tijdens een gezellige tocht roept hij het Mechelen op van meer dan 50 jaar geleden. Gedurende een ruim twee uur durende wandeling (gelukkig onderbroken door een frisse pint?) heeft hij het over stadsfiguren, dronkelappen, de pensenkrommekens, zware mannen, sukkelaars, straffe stoten en af en toe een drama. Hij doet dat in het onvervalst Mechels en zingt liedjes van weleer. Een stukje straattheater met een vleugje cabaret. Kortom, een verrassende en onverbloemde kijk op Mechelen zoals je het nog niet kende of nog nooit zag! Plezier verzekerd!

Met stevige koperen groet,

Etienne Dewolfs

016-81 37 08

etienne.dewolfs@skynet.be

Jean Gilis

016-81 36 01

0476-29 11 17

jw.gilis@skynet.be

Pierre Liesmons

016-81 31 13

0477-67 58 37

pierre.liesmons@telenet.be

Alfons Ponsaerts

016-81 24 83

0475-30 51 89

Alfons.Ponsaerts@skynet.be